

Inhoud nieuwsbrief juli 2024

- Zomeren in het MOT
- Schatten van Vlieg
- <u>Agenda</u>
- <u>Terugblik</u>

Zomeren in het MOT

Via verschillende workshops worden kinderen van 3 tot 12 jaar en hun (groot)ouders omgeschoold tot leden van de gilde.



Tijdens de zomervakantie leren de mandenvlechter, koekbakker en slotenmaker je de kneepjes van hun vak. Volg een workshop of opleiding bij een van deze ambachtslui om lid te worden van hun gilde. Een gilde is een oud woord voor een club of groep van personen met hetzelfde beroep. In de gilde kunnen ambachtslui hun kennis en ervaring met elkaar delen.



In de middeleeuwen konden enkel jongens lid worden van een gilde en werden arme mensen of mensen van buiten de stad uitgesloten, maar in de gilde van het MOT is **iedereen welkom**, als je maar je best doet bij het maken van de opdracht.

Als je er maar geen genoeg van krijgt, kan je lid worden van de drie gilden. Als beloning krijg je dan een unieke **penning**!



Van welke gilden kan je lid worden?

De mandenvlechters

Ga in de leer bij de mandenvlechter. Probeer met pitriet de basistechnieken van het mandenvlechten onder de knie te krijgen. Wij voorzien een bodem, jij bouwt de wand van de mand op.

De koekbakkers

Kies voor een culinair alternatief en leer bij de koekbakker hoe je lekkere speculaas maakt, hoe je een oven stookt en welke werktuigen je gebruikt. Spatel, deegrol en speculaasplank hebben geen geheimen meer voor jou.

• De slotenmakers

Je moet het ijzer smeden als het heet is! De smid leert je de hamer te hanteren en je slagritme te oefenen op het aambeeld. Smeed het ijzer in de vorm van een sleutel, die je als sleutelhanger kan gebruiken. Voor gezinnen met kinderen van 3 tot 12 jaar | Elke maandag, woensdag en vrijdag in juli en augustus | Op inschrijving

Zomeren in het MOT

Schatten van Vlieg

Proef jij wat ik proef?



Diep in het Prinsenbos, tussen de hoge bomen en dichte struiken, woont een **gemene heks** in een vervallen huisje. Ze ziet groen van jaloezie wanneer ze hoort dat er een **knappe prins** in het oude kasteel komt wonen. De prins heeft namelijk alles wat zij niet heeft: een rug zonder bult, een gave huid, een rechte neus en een hart voor mensen en dieren. Op een dag verandert ze de prins in een **lelijke pad**. Haar gemene lach weerklinkt door het bos. Nu zal de prins voor altijd lelijk blijven. Helaas, sprookjes bestaan niet. De pad wordt geen prins als je hem kust. Je kan de betovering alleen verbreken door een **toverdrank** te brouwen.

Met hulp van Vlieg gaan jullie op zoek naar de **magische ingrediënten** die verstopt zijn in en rond het museum. Vind jij welke er in het **recept** van de toverdrank moeten? Wees voorbereid op een smakelijk avontuur vol verrassingen, want je komt vreemde en vieze dingen tegen als braakballen en geraspte zeep. Durf jij alle ingrediënten te verzamelen en de toverdrank te brouwen?

Roer de ingrediënten door elkaar. Zal de prins verschijnen? Kom en beleef een onvergetelijke dag vol smaak en plezier!

Voor gezinnen met kinderen van 3 tot 12 jaar | Elke dag in juli en augustus | Zonder inschrijving

Agenda



Balkenhak-Doe

Warm die bicepsen maar op... in deze workshop ga je een ruwe stam kantrechten: je maakt vier kanten vlak met de (beslag)bijl en haalt er een bruikbare balk uit. 6 juli | <u>Meer info</u>



Kennismaking composttoilet

Nooit meer spoelen! Onderhoudende lezing over de vele voordelen van een composttoilet. 6 juli | <u>Meer info</u>



Kak-Doe

Tijdens deze workshop klus je aan je eigen composttoilet tot dat helemaal af is. Uittesten doe je best thuis.

6 juli | Meer info



Stopverf-Doe

In deze workshop leer je stopverf (mastiek) gebruiken om kapotte ruitjes te vervangen of gaten in sponningen te vullen. Klaar om die oude serre of veranda aan te pakken! 20 juli | <u>Meer info</u>



Slijp-Doe voor messen

Breng je eigen (keuken)messen mee en maak ze terug vlijmscherp door het juiste slijpgereedschap te gebruiken.

3 augustus | Meer info



Looi-Doe

Workshop looien van vishuiden met tannines. *24 augustus* | *Meer info*



Scheer-Doe

Volleerd scheren met een open scheermes... een ouderwetse kunst die helemaal terug is. Gladde wangen zo zacht als babybilletjes zijn je deel!

7 september | Meer info



Vuur-Doe

Kan jij al vuur maken zonder lucifer of aansteker? Zoek het juiste tondel en het juiste hout en ga aan de slag met vuursteen, vuurslag en vuurboog.

7 september | Meer info



Stage vakwerk

Doorloop onder begeleiding van ervaren lesgevers alle stappen van het bouwproces, van het kantrechten van de boomstammen en het uittekenen en kappen van de houtverbindingen, tot het oprichten.

10-28 september | Meer info

Terugblik

Touwtwijn-Doe



Stage smeden











Stage pijl en boog maken











Stage bronsgeieten













Copyright © 2024 het MOT, alle rechten voorbehouden.

<u>Schrijf je uit voor deze nieuwsbrief.</u>

<u>Stuur deze nieuwsbrief door.</u>

